

# Op de Sofa met: Theo Koster

Ben je op zoek naar wijze woorden? Ga dan naar Theo Koster. Hij is al bijna 23 jaar pastor van de Nijmeegse studentenkerk, en is daar drie dagen per week te vinden voor een goed gesprek en een kopje thee. Wij zijn bij Theo langs gegaan om hem te vragen over zijn achtergrond, de studentenkerk, liefde en de zin van het leven.

**Naam:** Theo Koster

**Beroep:** Studentenpastor

**In zijn volgend leven wordt hij:**  
politicus

**Bijnaam:** de Brommer, omdat hij het meteen laat weten als hij het ergens niet mee eens is

lende terreinen van de mens bestudeert, ook de religieuze dimensie: de zin en de onzin van het leven. Als ik een volgend leven krijg, ga ik de politiek in. Dat lijkt me machtig interessant. Discussiëren en met mensen praten. Goed luisteren wat er gaande is en op basis hiervan tot een land komen waar voor iedereen ruimte is, want daar heeft ieder mens recht op.'

## Waar komt u vandaan?

'Ik kom uit de Achterhoek. Uit Groenlo, waar het Grolsche bier ook vandaan komt. Daar ben ik geboren en daar heb ik de eerste twaalf jaar van mijn leven doorgebracht. Daarna heb ik hier op een internaat in Nijmegen gezeten, de NEBO. Toen ben ik voor een tijdje weer teruggegaan naar Groenlo, maar uiteindelijk kwam ik weer terug in Nijmegen. Daar ben ik op mijn 19e Theologie gaan studeren.'

## Waarom heeft u gekozen voor Theologie?

'Ik wilde per se iets doen met mensen. Ik heb ook nog geneeskunde overwogen en dat vind ik nog steeds heel interessant. Toch koos ik voor Theologie omdat je dan veel verschil-

## Uit wat voor gezin komt u?

'Ik woonde in een warm gezin met negen kinderen, waarvan ik de twee na jongste was. We hadden een boerenbedrijf met koeien, varkens, kippen en een geweldige moestuin en hierdoor hadden we veel met de natuur te maken. Het was een gezellige en ook heel vrome tijd. We gingen iedere dag naar de kerk. Veel van mijn generatiegenoten hebben dat als een dwang ervaren, maar daar heb ik nooit last van gehad. Dat hoorde er gewoon bij zoals een hele hoop dingen erbij horen. Wat voor mij heel belangrijk is geweest is dat ik ouders heb gehad die consequent waren. Ik wist goed waar ik aan toe was omdat zij naar ons altijd één lijn trokken, ook als ze het heftig met elkaar oneens waren. We

hadden fysiek weinig, maar psychisch veel meer ruimte dan de meeste kleine gezinnen van nu. In een groot gezin heb je de ruimte om geheimen te hebben omdat de ouders niet alles van iedereen kunnen bijhouden. Door het grote gezin had ik de ruimte om fouten te maken en daarvan te leren. Mijn moeder is vrij jong overleden. Ik was 16 toen ze overleed en zat toen nog op het internaat. Haar dood was niet onverwacht want ze had al lang kanker. Ze leefde toe naar het moment dat een van mijn broers priester zou worden en gelukkig heeft ze dat nog mee kunnen maken. Toen ik me net bij de Dominicanen (kloosterorde) aansloot, ging mijn broer weg bij zijn club. Hij verklaarde me voor gek. Hoe kon ik daar aan beginnen? In de jaren zeventig moest men niks meer van de kerk hebben.'

#### Hoe was u als student?

'Ik was een goede en zeer actieve student. Ik zat bijvoorbeeld in de faculteitsraad, waardoor ik kon meebevelissen over benoeming van docenten. Daarentegen was ik niet actief

in het uitgaansleven. In die zin ben ik blij dat ik niet meer jong ben want je moest er wel een beetje aan meedoen. Wat ik wel betreurt is dat ik nooit fatsoenlijk dansles heb gehad. Dat was er niet bij op het internaat.'

#### Nu over liefde. U bent homoseksueel. Heeft u moeite gehad met uw geaardheid?

'Nee. Ik was 23 toen ik erachter kwam dat ik homo was. Ik was denk ik al te oud om problemen met mijn geaardheid te hebben. Ik heb tijdens mijn studie een scriptie geschreven over homofilie en doordat ik toen heel veel bezig was met homoseksualiteit en meer mensen tegenkwam die homoseksueel waren, ging ik mezelf afvragen of dat misschien ook bij mij speelde. Toen ik mijn homoseksualiteit ontdekte, realiseerde ik me dat het bij mij hoorde net zoals mijn man-zijn. Ik heb geen partner gehad, wel wat avontuurtjes, maar het is nooit tot een relatie gekomen. Dat maakte mij helder dat ik voor het kloosterleven geboren ben. Als kloosterling mag je ook geen rela-



*"Als ik zie dat op een relatie tussen twee mannen Gods zegen rust, bevestig ik hun relatie."*

tie hebben. De geborgenheid en vertrouwdheid die je hebt in een relatie mis ik wel. We gaan allemaal eenzaam dood. Er zijn nogal wat medebroeders die er onder lijden dat ze geen kinderen hebben. Ik heb daar geen last van, omdat ik het gevoel heb dat anderen kinderen ook mijn kinderen zijn.'

**U bent actief bij het Werkverband van Katholieke Homo Pastores. Wat houdt dat precies in?**

'De leden van dit werkverband zijn allemaal homoseksueel en ze hebben allemaal een speciale band met de katholieke kerk. We zijn opgericht in 1980. Toen had je nog een bisschop in Roermond, Gijsen, die zich fel verzette tegen homoseksualiteit. Er werden protesten gehouden om zich te verzetten tegen zijn beleid vanuit de homowereld. Bij zo'n demonstratie ontstond het idee om een verband te vormen. We zaten in een dubbel isolement. Aan de ene kant werd er anders naar je gekeken als je homoseksueel was, alsof je een beetje abnormaal was. Aan de andere kant moest je in de homowereld niet

zeggen dat je priester of kloosterling was. Het Werkverband ging het als hun taak zien een ontmoetingsplaats te zijn voor lotgenoten. Daarnaast houden we ons bezig met studie. De kerk zegt wel allerlei dingen over homoseksualiteit, maar klopt dit allemaal wel? Tenslotte voeren we actie als er discriminatie van homoseksuelen plaatsvindt vanuit de kerk. Wij van het Werkverband zien, in tegenstelling tot de bisschoppen, geen reden om het huwelijk tussen homo's te verbieden. Als ik zie dat op een relatie tussen twee mannen Gods zegen rust, bevestig ik hun relatie.'

**U bent pastor van de Studentenkerk van Nijmegen. Wat is precies de functie van deze kerk?**

'In juni 1992 ben ik studentenpastor geworden, en ik vind het werken met studenten nog steeds zalig. De studentenkerk is een plek voor sociale contacten. Het viel mij op dat de campus tamelijk studentonvriendelijk is. In de zomer zie je overal buiten plukken studenten zitten, maar in



de winter heb je geen uitnodigende plekken voor sociale contacten. Dit is juist ontzettend belangrijk want door sociale contacten leer je jezelf beter kennen. Om deze reden hebben we in de studentenkerk een ontmoetingsplaats ingericht: de Huiskamer. Je kan hier lekker hangen, kletsen, spelletjes doen. Gezelschapsspellen zijn weer helemaal terug. Je bent samen bezig, en ook heel belangrijk bij spel is dat je jezelf laat zien zoals je bent.'

samen met mensen willen zijn. Je moet je durven laten corrigeren door anderen en op mensen durven afstappen. Ik merk dat dat nog een groot probleem is. Daarnaast is het belangrijk in je leven evenwicht te vinden tussen lichaam en geest. Ik merk dat studenten tegenwoordig erg in hun hoofd zitten. Niet alleen omdat we zoveel nadenken maar ook omdat we continu keuzes moeten maken; en doordat studenten getalenteerde jongelui zijn

***“Het hoofd en het hart, zorg dat die in evenwicht blijven.”***

### **Hoe komen studenten bij de studentenkerk terecht?**

'Er zijn hardnekkige oordelen onder studenten dat je alleen naar de Studentenkerk gaat als je gelooft of als je problemen hebt. Dit klopt niet. Er komt maar een klein aantal studenten naar ons met problemen. Soms verwijzen psychologen studenten met problemen door naar ons, zij weten precies wie wij zijn en waar we goed in zijn, namelijk in het bespreken van levensvragen.'

### **Over levensvragen gesproken. Wat is volgens u de zin van het leven?**

'De zin van het leven is het leven zelf. Belangrijk momenteel is vooral dat je niet eenzaam wordt. Een mens is namelijk niets zonder anderen om zich heen. Tijdens je leven moet je evenwicht vinden tussen uniek willen zijn en

wordt hun keuze scala nog breder. Als ze gaan slapen dan begint het te malen, je kent het allicht. Daarvoor geef ik meditatiecursussen aan studenten. Dan leer je ook naar je lichaam te luisteren.'

### **Heeft u nog een wijze raad die u wil meegeven aan studenten?**

'Neem de tijd voor jezelf. Dan ga je mijmeren en nadenken over dingen. Neem de tijd voor sociale contacten. Doe spelletjes, ga samen zwemmen. Heb een plek waar je je verhaal kwijt kan. Zonder anderen om je heen ben je niets. Maar... hou het ook lekker luchtig, niet alleen ernstig discussiëren maar ook ouwehoeren met elkaar. Onderhoud daarmee niet alleen je hoofd, maar je hele lichaam. Het hoofd en het hart, zorg dat die in evenwicht blijven.'